

mijn volkomen ondergang is hierop gevolgd. Sederst heb ik, ja sinds een half jaar, zeik ik de hand uit om een stout bloed te verkrijgen om mijnen honger te verzachten. . . . Gisteren, hoorde gij wel? gisteren heb ik haar in de stad gezien en, o, omme! haar rijtuig heeft me in 't voorbij minen angstigen mededeling der bespalkt! . . . O, dan heb ik mijne zinnen mij begeven, ik heb den de stad nitgegaan, heb knager in koude vergeten, ik heb niet meer gehueld, en ik zij niet, mijn vriende, de honger en zijde hielden hebben mij gevechten, ik staar, u waarvel, . . . mijn vriende, wat haar bestrift, ik ver, . . .

Jacob kon het laatste woord niet eindigen, zijne tongen sloot zich om zijn oude vriend was dood. . . . Wat ik niet anders onderdond, was ik u niet anders drukken. Met behulp van een vreemdelings broeg, ik het lijk naar 't dorp en deed alles wat de goede verrijfde grafins beschikken, en den zelfden nacht plantte ik een kruis op de plaats, waar de ongelukkige verstoeteling den laatste adem had gegeven. . . .

Des anderen dachs begaf ik mij naar de stad en zocht in alle hotels naar Amelia, welke ik eindelijk vond. . . . Waar is u? was vroeg ik haar. . . . Mijn vader, . . . wat u wordde zij verichikt. . . . Ik gint. . . . Kun, dan, riep ik haar toe, ik zal hen u aanwijzen. Zij droef mij niet wederstaan. . . . Ik brakte haar bij het lijk en vertelde haar 't zinnende, . . . dat, daarin geseide ik, dat men het lijk verplaatte mijne vriende laatste woorden, . . . dat men een schiksel vol geheim. . . . Had hij haar overtuigd? Had hij haar bevestigd? De ontwaarde gevolgd dit. . . . Zoo bleek als de dood, . . . stond zij daar.